

« Daar blonken grote tranen  
vol heil en droefenis  
en 'k voelde diep in 't harte  
wat ene moeder is... »

(W.E.)



Dankbare herinnering aan

## Mevrouw Julia RESTIAENS

weduwe van

Valère Van Moorleghem

geboren te Nukerke op 6 april 1907 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde op 2  
september 1985, gesterkt door het H. Sacrament  
der Zieken.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden

Er is droefheid in ons hart omdat moeder die ons op aarde boven alles lief was is heengegaan. De laatste maanden ging het niet meer goed. Haar toestand maakte ons bezorgd, totdat uiteindelijk gebeurde wat wij onuitgesproken vermoedden. Rustig is moeder uit dit aardse leven overgegaan naar het eeuwige leven.

Julia was een diep gelovige vrouw met een grote godsvrucht tot O.-L.-Vrouw. Haar Maria-beeldje, zo wilde zij het, stond in haar ziekenkamer. Het was haar houvast. Zij was bekend als een blij en hartelijk mens. Waar Julia aanwezig was, werd er gelachen. In de K.B.G. was ze een voorbeeld van optimisme.

Maar vooral was ze een goede moeder. Voor haar gezin heeft ze gewerkt, gebeden en gelezen. Op haar beurt werd ze met de grootste

liefde omringd door haar kinderen en klein-kinderen. Weken en dagen hebben ze samen rond haar ziekbed gestaan: hopen, biddend, zalvend waar het mogelijk was. Om moeder op te beuren en bij te staan werd geen moeite gespaard. Nu ze van ons is heengegaan, rijst haar beeld klaarder voor ons op. Met de dichters willen we van haar getuigen:

*'k Zal haar naam met eerbied noemen,  
nu zij neerdaalt in het graf  
en Gods goedheid altijd roemen  
die ons zulk een moeder gaf!*

*O die het nog gegeven is  
moeder te bewaren  
Gij weet nog niet wat moeder is...  
Maar als het liefste weg zal zijn  
dat jij bewaart op aarde,  
dan zult jij voelen aan de pijn  
wie u het leven baarde.*

Namis op 28 september om 9.30 uur.

Voor uw aanwezigheid, uw troostend gebaar  
en uw gebed danken U:

Roger en Rachel Van Moorleghem-Colpaert  
Germain en Monique De Vos-Van Moorleghem  
Guido en Mireille Rommens-Van Moorleghem  
en kinderen  
Ignace en Magy Deblock-Van Moorlegem  
en kinderen

Kathy, Betty en Bart De Vos

De families Restiaens, Stockman,  
Van Moorleghem, Berth



Gedenk mij  
Gij die mijn  
vrienden waart

